

GRIBSKOV UNGDOMSSKOLE

SOMMERLEJR





Klatring

Er du vild med eventyr og oplevelser? Kan du lide at bruge din tid sammen med andre unge?

Hvis du kan se dig selv slappe af med dine venner, ligge i solen ved vandet, udfordre dig selv med vilde aktiviteter og spise god mad, så er det nu du får muligheden for at få en af de fedeste oplevelser sommeren i Sverige kan byde på.

Det bliver for vildt...

Om du er til eventyr og udfordringer, aftenhygge, morgenfiskeri eller badeferie, så er alle muligheder åbne på Sommerlejr. Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad vi kan og vil opleve. Du kan bl.a. prøve...

Rapelling – prøv grænser af med de svenske klipper.

Sejlads i kano.

Fiskeri – der er mulighed for at fiske hele dagen. Udover det tager vi til en sø med masser af fisk i i de tidlige morgentimer.

Badning – den lækreste sø ligger lige op af lejren, med badedyr, kæmpe baderinge mm.

Bålhygge – hver aften er der hygge omkring bålet, hvor vi skråler til lyden af en guitar og laver popcorn, pandekager, varm kakao, skumfiduser og snobrød.

Afslapning i hængekøjer – en meget populær aktivitet. Benyt dig af kæmpe hængekøjer, hvor der er plads til dig og flere af dine venner.

Være opfinder for en dag – vi bygger bl.a. vores egne tømmerflåder og tester dem i vandet. En ret så sjov aktivitet med masser af glæde og latter.

Temadag – en dag hvor konkurrencegenet bliver vakt til live. En masse sjov og spas med dine venner.

Filmaften – se film på et kæmpe lærred midt ude i skoven.

Festaften – lækker menu efterfulgt af sjov underholdning og dans.

Købe til den søde tand i kiosken "Skovbiksen"

Hygge med brætspil, kortspil, spille badminton eller dart mm.

Natløbet – tør du gå en tur i skoven med dine venner når solen er gået ned? Gnæk Gnæk

Vil du med...?

Har du fået blod på tanden og kan du slet ikke vente mere?

Er du mellem 13-18 år og bor du i Gribskov Kommune? ...så meld dig til Sommerlejren allerede nu.

Vi sover i telt ude i en skov lige op til en stor sø. Hvis du selv har et telt, kan du godt få det med, hvis ikke har vi en del telte vi kan stille op. Der kommer et stort madtelt op, hvor vi alle kan sidde i og spise, og det er også her, vi samles til underholdning og hygge.

Kanosejlads



Badning

Hvor skal vi hen?

Sommerlejren foregår i Sverige. Ca. en times kørsel fra Helsingborg, ligger en lille by kaldet Kullhult. Her har vi lejet et område, med en lille hytte og et stort område, hvor vi sætter vores telte op.

Ungdomsskolen sørger naturligvis for transporten op til lejren og retur.

Der er langt til nærmeste by, så du skal ikke regne med at kunne shoppe, eller gå på burgerbar, men vi har selvfølgelig den før omtalte, "Skovbiks" med.

Hvornår skal jeg afsted?

Lejren ligger i den første uge af skolernes sommerferie. Vi tager afsted i bus mandag morgen og kommer hjem igen søndagen efter.

Prisen?

Det er naturligvis ikke gratis at være med på sådan en lej, men du får tilgængæld meget for pengene. Transport, overnatning, mad og forplejning og i massevis af oplevelser. I år koster det kun 1.000,- at deltage.

Tilmelding?

Du kan bl.a. tilmelde dig via vores hjemmeside:

www.gribskov-ungdomsskole.dk

Vi er også på telefonen, 72499999, og sidst med ikke mindst, så kan du også scanne QR-koden og tilmelde dig via den.

